



### Reehorst '45 C3

Na een groot deel van dit team al 3 jaar trainen te hebben gegeven, gun ik deze kanjers ook eens de aanwijzingen van een andere trainer. En ik gun een andere trainer om ook eens zo'n topteam onder de hoede te mogen nemen.

Een team dat:

- Na 17x achter elkaar verliezen nog steeds op geen enkele manier op elkaar zeurde.
- Tussen zaal en veld echt niet zat te wachten op een week geen trainen.
- Complimenten ontvangt van scheidsrechters van andere verenigingen omdat ze zo leuk en positief zijn.
- Na een dikke nederlaag, bij de volgende wedstrijd tegen dezelfde tegenstander toch het veld inloopt met vertrouwen.
- Het heerlijk vindt om even een paar rondjes om het veld te rennen om wat overvloedige energie kwijt te raken.
- Na een verloren kampioenswedstrijd het kan opbrengen om elkaar in de groepsapp na afloop complimenten te geven voor het goede spel.
- Het hele seizoen bij elke wedstrijd bij elke vakwissel eerder in het andere vak stond dan de tegenstander.
- Een heel goed schotpercentage heeft.
- Zijn trainers verrast met taart, bloemen en lekkers.

Alles alleen maar positief? Uiteraard niet.

- Op tijd komen is voor sommigen wel eens lastig. Maar dan accepteren ze zonder morren een plaats op de bank.
- Alleen luisteren tijdens de teambesprekingen is wel heel erg moeilijk, want het is leuk om zelf ook iets te vertellen. Maar kom je met een goed idee (de kampioen afleiden met lekkere paaseitjes vlak voor de wedstrijd) dan hangen ze aan je lippen.